

# de natuur

= de wereld van de planten en dieren



*In de natuur leven de dieren met wat er is, met wat ze hebben.*

# de cultuur

= de manier waarop een groep mensen leeft



*In onze cultuur kopen we snel nieuwe mobieltjes.*