

Semantiseren

de traditie

Stap 1: Het woordcluster

De 3 uitjes:

1) uitbreiden + 2) uitleggen

De traditie = Iets wat mensen al heel lang op dezelfde manier doen

3) uitbeelden

Bal in je hand. Deze gebruik je altijd bij carbit schieten en je vraagt je af of dat dit jaar wel mag.



Stap 2: De leerkracht aan het woord

Two minutes of fame

Het is bijna Sinterklaas hè. Dat vind ik zo'n leuke **traditie**. Een **traditie is iets wat mensen al heel lang op dezelfde manier doen**. Sinterklaas vieren we al heel lang. Het is een **traditie** die al heel lang bestaat. En deze bal... die hoort ook bij een **traditie**. Als het oud & nieuw is gaan wij altijd carbid schieten. Dat is een **traditie** bij oud&nieuw. Bij carbid schieten schiet er een bal uit een melkbus door vuurwerk, door carbid. Dat geeft een harde knal. Je moet daarna de bal weer ophalen. Die **traditie** vind ik ook echt heel leuk. December heeft veel **tradities** he. Eerst Sinterklaas, en later met oud&nieuw vuurwerk en carbid schieten. Maar natuurlijk ook kerst! De kerstboom uitkiezen en versieren is bij ons ook echt een **traditie**. Het is iets dat we al heel lang op dezelfde manier doen. Ik geniet daarvan. Maar nu is er een vuurwerkverbod en weet ik niet of onze **traditie** van carbid schieten nog door mag gaan. Ik zou het jammer vinden als deze traditie zou stoppen.

Stap 3: De leerkracht en de leerlingen aan het woord

De interactieve verwerking

Naast Sinterklaas, kerst en oud&nieuw zijn er nog wel meer tradities. Dingen die mensen al heel lang op dezelfde manier doen. Welke tradities hebben jullie thuis? Bijvoorbeeld als je jarig bent?



de traditie

= iets wat mensen al heel lang op dezelfde manier doen

de kerstboom opzetten



carbide schieten



Sinterklaas

